

כתיב ראש-המשלה בטקסט הענקת אית מלחמה ששת הימים - 15.11.67

אות מלחמה ששת הימים, שיוענק לכם כמעמד זה - לקראת הענקתו להיילים וללוחמים במערכה האחרונה - נועד לסמל את החלוצות והתנדבותו של העם כולו בעת מבחן. פרכו הסמלי של את זה נמדד דווקא בעצם הענקתו לכל אלה שנשלו חלק במלחמה זו, ללא הבדל בין הלוחמים אשר חירפו גפשים בקוי האש ובין אלה שנחמו מחילים בעורף.

מן הראוי, שמעמד זה ישמש הודמנות להביע את רחשי הוקרת המשלה והעם כולו, לכס ראש-המטה-הכללי ואלופי צה"ל. את-הנהגתכם רבת התושיה, הכנתו השקודה של הצבא במשך שנים והתכנון המבריק, שהוגשם בהצלחה במערכה - הם שהביאו לנו את הנצחון.

חלפו כבר חמשה חודשים מאז תום המלחמה. את הנצחון השגנו - אולם את פריו טרם קטפנו ולמרבה הצער השלום עודנו רחוק מאיתנו.

בימים אלה נתונים אנו בעיצומה של המערכה המדינית, שהחלה עוד בטרם שכך שאון הקרב. סכנותיה של הזירה המדינית, האורבות לפתחנו, אינן פחותות כיום מן הסכנות הצבאיות שריחפו על ראשנו ערב המלחמה. סיכומם של חמשת החדשים שחלפו, מלמד, כי כמה מן ההערכות והתקוות, שנראו לנו בזירות וברורות עם שוף הקרבות, נתבדו. הוחלטנו לשלום לא נכזבה עדיין ואין בדעתנו למוש מהחלטתנו הנחרצת, כי הישגינו הצבאיים ישמשו מנוף להשגת השלום והבטחון באזורנו. אבל אין לשנות באשליות. עדיין מוקדם מדי לנוח על זרי הרפנה של הנצחון.

מצבנו האיטטרטבי כיום טוב משהיה אי פעם. צבאות ערב, שהוכו שוק על ירך במלחמה, אינם ערוכים עכשיו בעצמה בלתי מנוצחת, אבל כדאי שנלמד כולנו לקח ממלחמת ששת הימים, שמוטטה הערכות ותמימות מדיניות רמה; שהרי יש לנו דין ודברים עם אויביים שדרכי ההגיון המדיני והצבאי אינן מנחות תמיד את צעדיהם. מה שתופס אצלנו אינו תופס תמיד במחשבתם.

שלוש פעמים הבסנו את אויבינו במערכות צבאיות ובכל התמודדות שכחנו לדעת מחדש, כי אין מלחמה אחת דומה לקודמתה. מערכה "קדש" לא היתה דומה למלחמת הקוממיות, כשם שמלחמת ששת הימים לא דמתה ל"קדש". מכאן עלינו להסיק, כי גם המלחמה הבאה - אם תפרוץ - וכולנו מקוים שלא תפרוץ - לא תהיה דומה למלחמת ששת הימים. אבל לקראת אפשרויות וסכנות כאלה חייבים אנו להיות ערוכים.

בתקופת כהונתי כשר הבטחון עשיתי אתכם, אלופי צה"ל פראש המטה הכללי, כברת דרך לא קטנה שנמשכה קרוב לארבע שנים. בתקופה זו למדתי להכיר את צה"ל, את עוז רוחו ואת תושייתו. כאשר נתבשרתי על הנצחונות הגדולים במערכה, ידעתי, כי זכינו לקטוף פרי הילולים, שגופה באהבה ובמסירות מאז קום המדינה. היוזקו של צה"ל בנשק, בציוד משוכלל ובכח אדם ואה מן המצוות הגדולות שקיימנו בשנים הללו. ממשלה ישראל לא החסוך כל מאמץ גם בעתיד, ותוסיף לשקוד על התעצמותו של צבאנו. גדולתו של צה"ל נבחנת בכך שאין הוא נותן להתבסס מהישגיו וחזיר קרא חותר לפתח את כליו ומטגרתו ואת מחשבתו הצבאית הנועזת. האתגרים הניצבים לפנינו, כיום, בצד הסיכויים הנשקפים בעתיד, קוראים לצה"ל להתמיד בדרך זו לקראת הבאות.

בשם הממשלה ובשמי הנני מבקש להעביר להיילי צה"ל ומפקדיו, בעת הענקת האותות, את התודה וההוקרה על מסירותם והקרבתם. בטקס הענקת אות מלחמת ששת הימים ביהירות צה"ל, מן הראוי, שיועלה זכרם של הלוחמים שנפלו במערכה. למשפחות השכולות, לאלמנות וליתומים ישמש נא האה עזות סמלית לגבורתם והקרבתם של החללים.

ברכת חזק ואמץ חלווה אתכם בכל משימה שתוטל עליכם. היו ברוכים!