

1.9.67.

נאום רה"מ בטכס סיום קורס הצניחה
של היחידה הקונגולוזית

ג'ן מוכוסו, צנחני קונגו, שרים, שגרירים, מפקדי צה"ל, אורחים
נכבדים,

לא מקרה הוא כי במדינת ישראל הצעירה, ובכיח-ספר
זה של צה"ל התאמנה וקמה יחידת הצנחנים הקונגולוזית הראשונה. כמו
בני אפריקה, כך אנו ידענו לחימה תחת דגלים זרים, פיקוד זר ואנו
אף על אדמות נכר - עד שהגענו לעצמאותנו.

מאז הגיעה ישראל לעצמאות, רואה היא חובה כבוד לעצמה
להתחלק עם כל עם ידיד במעט הידע והנסיון אשר עמדו ועומדים לה במפעל
הקומחה.

ישראל גאה במיוחד על האפשרות שנחננה לה לשחף פעולה עם
עמי אפריקה המשתחררים והמתחזשים, בכל שטחי הפיחות החברתי והכלכלי.
עתה כאשר עם קונגו כישוראל, השיג עצמאותו המלאה, שמחים אנו
לסייע בידו להקים צבא להגנתו ובטחוננו.

המסווה קונגו לישראל יעמוד בנקל על ההבדלים העצומים בין
ארצותינו - אנו לעומת קונגו קטנים בשטח ובמספר, - כשקונגו ארץ רחבה
יריים, עצומה שטח ורבה אוכלוסייה.

אך המאחד אותנו גדול ואדיר - השאיפה לשלום, הצורך בשלום!
אין השאיפה לשלום סיסמא בלבד - אלא זהו הנאי עיקרי להעלאת
הרמה הכלכלית, התרבותית והחברתית של עמינו.

./.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

כדי להשיג יעדים נכספים אלה, חייבת אומה צעירה לרכז
כל משאבי כוחה הנפשי והחומרי - ותוכל לעשות זאת רק בתנאי שלום
ובטחון.

בימים אלה, אם כי נצנוצי תקוות להבנת יחר בין העמים,
מהבהים בשמי היחסים הבין-לאומיים, טרם פסה האיבה וטרם חמו המלחמות
מן הארץ, לכן לדאבוננו, מצווים אנחנו, מצווה כל עם, לדאוג בעצמו בעזרת
עמים ידידים להגנת מדינתו ולשלום אזרחיה.

ואכן, לפני זמן לא רב פנתה ממשלת קונגו לידידיה בעולם
וביקשה סיוע בהקמת צבאה. אנו נתבקשנו לשתף פעולה עמה בהקמת יחידות
הצנחנים.

הנה חלפו מספר חדשים בלבד, ואני שמח להודיע לממשלת קונגו
ולמפקד צבאה - כי המשימה הראשונה שקבלנו על עצמנו - בוצעה.

צנחנים, ביום זה ובטכס חגיגי זה, חותמים אתם הקופה
אימונים קשה ומפרכת. השקעתם מאמצים ורצון עז ללמוד ולהשיג כל שניתן
להשיג בזמן הקצר שהוקצב לכך - השגתם מטרחתם ועמדתם בכבוד במשימה!
בשמחה מיוחדת, הנני מצייך את הכבוד שניתן לי לפני דקות
מספר לענוד על חזהו של מפקדכם האמיץ את כנפי הצנחן. אומץ לבו ישמש
לכם ולנו סמל ודוגמה אישית של מפקד ומצביא.

יודע אני כי מפקדי בית-הספר ומדריכי הצנחנים אשר הקנו
לכם תורה - מלאי סיפוק על ההישג המשותף ואכן גם הם זכאים לברכתנו
ותודתנו.

הנכם חוזרים בקרוב לארצכם - דעו לפרוש עליה כנפי בטחון
ושלום.

את דרכתם מלווה ברכת העם בישראל!

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..