

283

283

4

ט ו ט א

19264

בעלי מלאכה גמ"ח -

בציבור זה בוודאי שאינני צריך להרבות במלים על חשיבותה של המלאכה. וכשאני אומר חשיבות, אני מחכוון לשני פנים: גם אם נצטוונו על אהבת המלאכה מפי חז"ל, אם השתלב אצלנו באופן מסורתי ענין המלאכה בתלמוד תורה, אם יבואו רבי יצחק נפחא ורבי יוחנן הסנדלר להעיד שהיהדות לא גרסה מעולם הפורדה בין הרוח למלאכת כפים, הרי בכך לא די. שהרי גם אם נשאר בתחום המשקי והחברתי הטהור אין ערוך לחשיבותה של המלאכה במשקנו, כפיתוח הארץ ואף ביצוא. והרי אתם, ציבור של 40 אלף בעלי מלאכה, חציים במלאכות תעשייה וחציים בשרותים, מיטיבים לדעת זאת לפחות כמוני.

בוודאי שיש לכם משאלות ופענוח; אולם באופן כללי אפשר לומר כי מצבה של המלאכה אצלנו טוב, ואולי היא לבדה, או כמעט לבדה, מכל ענפי המשק שלנו אינה צריכה ואינה יכולה לחשוש מהתחרות של יבוא. אפשר להביא סחורות מכל המינים אבל אי אפשר להביא תבונת כפיים. מתוך מעמדה האיתן חיבת המלאכה לתרום את תרומתה לעצמאותנו ולהתפתחותנו.

קודם כל סומכים כולנו עליכם, שתטו שכם לשמירה על היציבות הכלכלית, שתעזרו במאמץ המשותף שלא להעלות עכשיו מהירים.

שניה, עליכם להגביר את מאמץ היצוא כל כמה שניתן ובכל שטח שאפשר.

שלישית, עלינו לשים בראש מעינינו את העליה ואח קליטתה. בעלי מלאכה היגיעו, מגיעים ויגיעו אלינו מכל ארצות העליה ולא מעט תלוי בכם כיצד תיקלט עליה זו.

אם יש לנו דאגה חמורה בתחום המלאכה הרי היא דאגת החינוך, דאגת המשך ושיפור הרמה. המדינה כבר עושה הרבה בעידוד החינוך המקצועי והיא חוסיף לעשות הכל כדי להבטיח את רמתו הגבוהה ואת הרחבתו המספרית הגדולה. נעשה זאת יחד איתכם: אנו נעזור לכם ואתם תתנו יד למשימה הגדולה. תעשו זאת מחוץ זקיפת קומה, המעלה את קרן המלאכה בצבור כייצוד מכובד לבן הגדל ולבת המתבגרת, כאוח של כבוד ובהמשך למסורת שלא תפריד גם בעתיד את יוקרתו של תלמיד חכם מדורך ארץ של העוסקים בישובו של עולם.